

Filmvertoning Shamballa Deinze: “Kumaré”



♥ Na de grappen en grollen van 1 april en het eerste weekeind nadat de zomertijd weer is begonnen, is het tijd om deze **zaterdagavond 6 april** gezellig samen te komen met een vleug humor en wat spanning. **Kumaré** is een héél speciale en waargebeurde Amerikaanse film, documentaire (mockumentary) uit 2011 gemaakt door Vikram Gandhi. Deze film is niet alleen gevuld met relativerende humor, het geeft ook veel inzichten en perspectieven voor mensen die een leraar of guru volgen.

♥ Bekijk de **trailer** hier: <https://youtu.be/tBllaTI8C5c>

♥ De zaal opent om 19:00 uur voor de film en je bent van harte welkom.
Neem eventueel een eigen kussentje en/of dekentje mee om op de stoel te leggen/zitten.
Na afloop kunnen we gezellig napraten onder het genot van hapjes en drankjes.
Tijdens de film is er geen pauze. We sluiten de avond af om 22:00 uur.

♥ De film heeft Nederlandse ondertiteling.

♥ Gerald Westhoff zal ook aanwezig zijn met een voorwoord en introductie vooraf.

♥ Vikram Gandhi heeft zichzelf voor deze documentaire getransformeerd en doet zich voor als Sri Kumaré, een verlichte wijze guru uit een fictief Indiaas dorp. Hij bouwt een aanhang op in Arizona en op het hoogtepunt van zijn populariteit moet de Guru Kumaré zijn ware identiteit aan zijn discipelen onthullen. Om deze rol aan te nemen, adopteerde hij het accent van zijn Indiase oma, liet hij zijn baard en haar groeien, droeg hij een rood gewaad en hanteerde hij een drietand. Daarnaast beoefende hij yoga- en meditatietechnieken.

In de documentaire reist Kumaré naar Phoenix, Arizona, om zijn zelfbedachte wijsheid te verkondigen en volgelingen te werven, wat zelfs tot zijn eigen verbazing verrassend succesvol blijkt te zijn. De documentaire belicht het verloop van zijn interacties met nietsvermoedende volgelingen en onthult geleidelijk aan zijn boodschap van *'jij bent je eigen guru'*.

Aan het einde van de documentaire onthult Gandhi zijn ware identiteit, wat gemengde reacties teweegbrengt bij zijn aanhangers.

Het idee om een nepguru te worden kwam bij Gandhi op tijdens het maken van een andere documentaire over yogi's en hun volgelingen. Hij was al geruime tijd verbaasd over het succes van Oosterse geloofsovertuigingen in de westerse wereld. Zijn fascinatie voor geloof en spiritualiteit, evenals de menselijke zoektocht naar het 'hogere', ging hand in hand met zijn scepsis, vooral jegens de meeste (valse) gurus die hij zelf was tegen gekomen.

Ondanks zijn afstand van het hindoeïsme, werd hij geboeid door de bereidheid van mensen om guru's te volgen. Deze verbazing bracht hem ertoe om het experiment aan te gaan en zelf in de rol van een guru te stappen.

♥ **Wanneer:** Zaterdagavond 6 april, 19:00 – 22.00 uur

♥ **Bijdrage** 10,00€ te voldoen bij de ingang.

♥ **Waar:** Shamballa, Centrum voor Bewustwording. Ten Bosse 78, 9800 Deinze (België).
Ter plaatse overnachten is mogelijk na reservatie.

♥ **Aanmelden bij:**

Shamballa (Lut Vercouillie) vercouilliel@hotmail.com 0474 74 87 04

Nonduaal Biodynamisch (Gerald Westhoff) info@nondualbiodynamics.com 0468 22 26 22

Power your Stillness (Anja Coppens) hallo@poweryourstillness.be 0474 52 37 33

♥ **Meer informatie:** www.nondualbiodynamics.com