

Filmvertoning Shamballa Deinze: *“The curious case of Benjamin Button.”*



♥ In de eerste zonnige zomermaand van warme nachten en lange dagen, kunnen we genieten van bloeiende bloemen en de natuur die haar volle pracht onthult. Het is tijd voor ontspanning en het koesteren van eindeloze zomerse momenten, laat de zomer je omarmen met haar warmte en je leiden naar een seizoen van onvergetelijke ervaringen.

Jij bent van harte uitgenodigd voor een gezellige filmavond **zaterdag 15 juni** waar we de betoverende film **“The Curious Case of Benjamin Button”** vertonen, genomineerd voor 13 Oscars. Geregisseerd door David Fincher, is deze Amerikaanse fantasie romantische dramafilm uit 2008, een meeslepend verhaal en onze perceptie van tijd en het leven zelf, dat perfect past bij de start van de zomer.

♥ Bekijk de **trailer** hier: https://youtu.be/lqijVXvw7_E

♥ De zaal opent om 19:00 uur voor de film en je bent van harte welkom.

Neem eventueel een eigen kussentje en/of dekentje mee om op de stoel te leggen/zitten. Tijdens de pauze gedurende deze film, kunnen we gezellig even (buiten) praten onder het genot van hapjes en drankjes. Daarna vervolgt de film. De avond sluit af rond 22:00 uur.

♥ De film heeft Nederlandse ondertiteling.

♥ Gerald Westhoff zal ook aanwezig zijn met een voorwoord en introductie vooraf.

♥ **“The Curious Case of Benjamin Button”** is gebaseerd op een kort verhaal van F. Scott Fitzgerald uit 1920 en vertelt het buitengewone levensverhaal van Benjamin Button, gespeeld door **Brad Pitt**. Het bijzondere aan Benjamin is dat hij lichamelijk “van achteren naar voren” leeft terwijl zijn geestelijke ontwikkeling daarentegen volkomen normaal verloopt.

Hij wordt geboren als een stokoude man en geleidelijk aan wordt hij lichamelijk juist steeds jonger naarmate de tijd verstrijkt en uiteindelijk sterft als een pasgeboren baby.

“Benjamin Button” is een groots verhaal over een niet-zo-gewone man en de mensen en plaatsen die hij onderweg ontdekt, de liefdes die hij vindt, de geneugten van het leven en het verdriet van de dood, en dat wat langer duurt dan de tijd.

Het verhaal brengt ons naar New Orleans vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918, tot in de 21e eeuw.

Benjamin ontmoet Daisy, gespeeld door **Cate Blanchett**, een meisje dat op normale wijze ouder wordt. Ondanks hun omgekeerde verouderingsprocessen ontwikkelen ze een diepe emotionele band.

De film verkent thema's als liefde, verlies, en de vergankelijkheid van het leven, terwijl we getuige zijn van het unieke en ontroerende levenspad van Benjamin Button.

Het unieke perspectief van een man die als baby in de tachtig is geboren en achterstevoren ouder wordt: we zijn niet in staat om de tijd stil te zetten ongeacht ons perspectief.

De film werd goed ontvangen vanwege het originele concept, de visuele effecten en de emotionele impact. De film werd voor dertien Oscars genomineerd, waaronder die voor Beste Film en drie nominaties werden daadwerkelijk verzilverd.

♥ **Wanneer:** Zaterdagavond 15 juni, 19:00 – 22.00 uur

♥ **Bijdrage** 10,00€ te voldoen bij de ingang.

♥ **Waar:** Shamballa, Centrum voor Bewustwording. Ten Bosse 78, 9800 Deinze (België).
Ter plaatse overnachten is mogelijk na reservatie.

♥ **Aanmelden bij:**

Shamballa (Lut Vercouillie) vercouilliel@hotmail.com 0474 74 87 04

Nonduaal Biodynamisch (Gerald Westhoff) info@nondualbiodynamics.com 0468 22 26 22

Power your Stillness (Anja Coppens) hallo@poweryourstillness.be 0474 52 37 33

♥ **Meer informatie:** www.nondualbiodynamics.com